



Skoallenijtsje nûmer 368

20 desimber 2019

Achte âlden,



Krystfeest op it plein.

De aktiviteiten commissie heeft het allemaal tot in de puntjes geregeld. Bedankt! Op een heel bijzondere manier is het levend kerstverhaal verteld. Wat hebben de engelen mooi gezongen, de herders hebben een ieder de goede weg gewezen. De wijzen zagen een bijzondere ster, Maria en Jozef zaten met een soms huilende baby in de stal...

Geweldich dat jim as âlden en belangstellenden it feest mei ús fierd hawwe. Tige by tige.

De bemensing van de kleuterbouw en groep 5 na de kerstvakantie.

Juf Elisabeth haar ouderschapsverlof zit erop. Op donderdag en vrijdagochtend is ze als vanouds weer te vinden in groep 1a, op de vrijdagmiddag neemt ze groep 5 voor haar rekening. *Juf Annet, bedankt dat je de lange verloftijd van juf Elisabeth hebt waargenomen! Juf Lucie dank voor de vrijdagmiddag die je voor je rekening hebt genomen om groep 5 te bemensen.*

Juf Simone neemt na de vakantie groep 1b/2 weer voor haar rekening. Fijn dat dit weer mogelijk is. Op donderdagmiddag is juf Jantine in eerste instantie aanwezig tot juf Simone weer volledig hersteld is. *Juf Wierdina en juf Jantine, fantastisch dat jullie er waren om Simone te vervangen!*

Juf Hetty nimt it roer oer.

Lykas bekend nimt juf Hetty Schingenga mei yngong fan 1 jannewaris 2020 as direkteur it heft yn hannen. Jim kinne by juf Hetty telâne as it giet om bysûndere fragen. Se hopet elke dei oanwêzich te wêzen, moarns of middeis. te begjinnen by moandeitemoarn 6 jannewaris 2020. We winksje har in protte wiisheid ta.





We jouwe it neifolgjende troch fan 'e bernetsjerke. Moai ynisjatyf.

Oproep aan alle kinderen: kerststukje maken!

Op zondag 22 december om 9.30 uur in MFA De Dobbe gaan we tijdens de kinderkerk kerststukjes maken. Naast dat het ontzettend leuk is om te doen, zit er ook een boodschap achter de kerststukjes. We willen ze heel graag schenken aan de ouderen boven de 80 jaar in onze gemeente. Na afloop van de kinderkerk mogen jullie de kerststukjes in de kerk laten zien

en worden ze op de grote tafel voor in de kerk geplaatst. Na de kerkdienst mogen de gemeenteleden een kerststukje meenemen en overhandigen aan de ouderen onder ons.

Op deze manier willen we zowel creatief als voor onze naaste bezig zijn. Alvast een mooie kerstgedachte die we de kinderen graag mee willen geven.

Wij zorgen voor al het materiaal om er iets moois van te maken! Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee!

Tot dan!

De leiding van de kinderkerk.

*Lit de wrâld it witte en sjen: sa boartsje en
bloei hjir Gods bern,
as blommen yn 'e miede – dan komt it sa,
dat ider seit:
hja lykje op har goede Heit, hja binne 't
ljocht fan de ierde....*

