

Skoallenijtsje nûmer 363

14 oktober 2019

Achte âlden,

Overlijden meester Henk Hiemstra.

Meester Henk Hiemstra is regelmatig als invaller op onze school aanwezig geweest. De laatste keer dat hij zijn werk hier heeft verricht was van 12 maart t/m 15 juni 2018, daarna werd hij ziek. De kinderen in groep 8 herinneren zich meester Henk nog goed. En de waardering was wederzijds, een paar weken geleden ontvingen we een brief:

"Dank jullie wel voor de kaart met al jullie wensen. Ik ben daar heel erg blij van geworden. We hebben een mooie tijd gehad in groep 6, daar denk ik nog vaak aan terug."

Henk Hiemstra is op woensdag 9 oktober toch nog onverwacht overleden aan een slopende ziekte. Tijdens bezoek getuigde hij van zijn geloof in God. Psalm 121 was een troostlied voor hem:

*Myn help komt fan de Heare,
dy 't himel en ierde makke hat.*

De Heare is dyn hoeder.

Hij was blij dat hij zo vaak Bijbelse verhalen heeft kunnen vertellen en de kinderen een blijde boodschap meegaf.

We verliezen in Henk een goede meester en vriendelijke, behulpzame collega.

Dat zijn vrouw Annie en de kinderen Gods troost mogen ervaren in deze tijd van verdriet.

Het correspondentieadres is:

Fam. Hiemstra,

D. Wiersmastrjitte 4,

9298 PZ Kollumerzwaag.

Vrij.

In verband met de begrafenis is de school dinsdagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten. Veel collega's willen Henk graag de laatste eer bewijzen. We vragen uw begrip hiervoor.

De lessen van Judo worden na een later tijdstip verplaatst.

Juf Simone.

Nei de hjerstfakânsje nimt juf Simone de lesjaande taken yn groep 1b/2 op freed wer op har. Dêr binne we tige bliid om. Juf Wierdina bliuwt op tongersdeis as ynfaller, juf Jantine bliuwt yn earste ynstânsje alle woansdeis yn groep 1b/2.

*Myn help is God, Hy heint my op,
dy 't himel makke en ierde,
síl my oan d 'ein ta liede.*