

# Skoallenijtsje nûmer 330

21 septimber 2017

**Geachte ouders,**

## Actie op donderdag 5 oktober.

Zoals u misschien weet is er op donderdag 5 oktober een staking uitgeroepen in het basisonderwijs.

Ook wij delen als leerkrachten de zorgen die worden geuit. Wij, als team van De Eker, zijn in de positie dat we van het bestuur alle mogelijke hulp krijgen om het onderwijs op een goede manier handen en voeten te geven en de bestuurlijke inrichting van een schoolorganisatie doet ertoe. Dit is eerder genoemd in Skoallenijtsje 327.

Toch voelen we ons ook solidair met de actievoerders. We hebben het volgende besloten:

- A. De school gaat 's morgens niet dicht, we beginnen op de normale tijd om half 9.**
- B. 's Middags is er geen school maar is er een studiebijeenkomst voor het team i.v.m. de ingebruikname van de chromebooks die dit jaar gebruikt zullen worden. Deze middag is niet opgenomen in de jaarkalender; we hopen dat het lukt de kinderen op te vangen.**

*Het bestuur kan zich vinden in het besluit.*



## Informatie-avond op dinsdagavond 26 september (herhaling bericht).

Dinsdagavond 26 september 2017 bent u, samen met uw kind, tussen 18.30 en 19.30 uur van harte welkom op de informatie-avond. U kunt dan uitgebreid rondkijken in de klas(sen) van uw kind(eren). Uw kind mag z'n plekje laten zien, z'n nieuwe boeken, computerprogramma's enz. en vertellen over de manier van werken in z'n nieuwe klas.

Uiteraard kunt u kennismaken met de leerkrachten en vragen stellen.

In de kleutergroepen kunt u de verschillende hoeken en het ontwikkelingsmateriaal bekijken.

## Op excursie.

In samenwerking met het project Erasmus + gaan juf Lucie en juf Janneke op studiereis naar Engeland in de eerste week van oktober. Ze

zullen bij wijze van spreken worden ondergedompeld in de Engelse taal, cultuur en onderwijskunde. We wensen hen een goede en leerzame tijd!

Juf Elisabeth en juf Annet vervangen juf Janneke; juf Gea vervangt juf Lucie.

### **Kom van dat dak af!**

Sommige kinderen hebben de gewoonte het hoger op te zoeken. Maar het dak van school is toch geen speelplaats.

Bovendien wordt de dakbedekking beschadigd en kunnen de kinderen rare valpartijen maken. De zonnepanelen zijn ook kwetsbaar!

Dus is het motto: KOM VAN DAT DAK AF!

Wilt u uw kinderen hierop wijzen?



*Men moet it seil net heger  
lûke as de mêst.....*