

Skoallenijtsje nûmer 329

8 septimber 2017

Geachte ouders,

Droevig bericht.

Afgelopen woensdag is juf Minke haar moeder overleden. We wensen juf Minke en haar familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. We bidden dat God hun tot steun mag zijn.

A.s. dinsdag, 12 september willen we haar graag als collega 's condoleren. Dit kan vanaf 13.30 uur. De school begint daarom 's middags om 14.00 uur en de tussenschoolse opvang vervalt.

We hopen dat u begrip hebt voor deze aanpassing van de schooltijd. Anders horen we het graag van u.

Informatie-avond op dinsdagavond 26 september.

Dinsdagavond 26 september 2017 bent u, samen met uw kind, tussen 18.30 en 19.30 uur van harte welkom op de informatie-avond. U kunt dan uitgebreid rondkijken in de klas(sen) van uw kind(eren). Uw kind mag z'n plekje laten zien, z'n nieuwe boeken, computerprogramma's enz. en vertellen over de manier van werken in z'n nieuwe klas.

Uiteraard kunt u kennismaken met de leerkrachten en vragen stellen.

In de kleutergroepen kunt u de verschillende hoeken en het ontwikkelingsmateriaal bekijken.

Op excursie.

In samenwerking met het project Erasmus + gaan juf Lucie en juf Janneke op studiereis naar Engeland in de eerste week van oktober. Ze

zullen bij wijze van spreken worden ondergedompeld in de Engelse taal, cultuur en onderwijskunde. We wensen hen een goede en leerzame tijd! De vervanging wordt geregeld.



Leauwe, hope en leafde,

dizze trije bliuwe bestean.....